



**ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΣΑΕ)
WORLD COUNCIL OF HELLENES ABROAD (SAE)**

**Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου
Γραμματέας**

Βιέννη, 25.03.2011

**ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ 25^Η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΔΡ. ΟΛΓΑ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ**

Ελληνίδες, Έλληνες ,

Σαν σήμερα, εκατόν ενενήντα χρόνια πριν, ο αγώνας για την πολυπόθητη λευτεριά όπλισε με θάρρος το χέρι του πολεμιστή και η καρδιά του παραμέρισε τον φόβο. 190 χρόνια πριν, ο Ελληνικός Λαός ξεσηκώθηκε για να αποτινάξει τυραννία τεσσάρων αιώνων, και με την καθοδήγηση της Παναγιάς και της πίστης, το πέτυχε. Οι ηρωικές μορφές των αγωνιστών της επανάστασης του 1821, μένουν στην μνήμη μας αθάνατες, φωτεινά παραδείγματα αυτοθυσίας και απaráμιλλου σθένους.

Το Ελληνικό Κράτος γεννήθηκε και μαζί με αυτό μια νέα εποχή άρχισε. Από τότε ο δρόμος προς την Δημοκρατία υπήρξε μακρύς, δύσκολος. Μα η Ελλάδα, η μικρή πατρίδα άντεξε και κατέκτησε επάξια μια θέση στον κόσμο αντάξια της Κληρονομιάς της.

Σήμερα, είναι λοιπόν ημέρα διπλής γιορτής, ημέρα που στο γένος άναψε η σπίθα της λευτεριάς, ημέρα του εορτασμού του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ελληνισμός και Ορθοδοξία συναντώνται στο κατώφλι της ιστορίας και οδηγούν τα βήματα των Ελλήνων.

Οι κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις των καιρών δείχνουν καθαρά πως ο καιρός των τρομακτικών αλλαγών, των προκλήσεων δεν έχει τελειώσει. Ένας νέος κύκλος ανοίγει, και για μια ακόμη φορά η Ελλάδα έρχεται αντιμέτωπη με το πεπρωμένο της. Η οικονομική κρίση έφερε στην επιφάνεια την κρίση των αξιών και αρχών πάνω στις οποίες βασίστηκε από της σύστασης του το Ελληνικό Κράτος. Γίναμε όλοι μάρτυρες τους τελευταίους μήνες μάρτυρες μιας βίαιης προσπάθειας γενικής απαξίωσης της χώρας μας, αμαύρωσης της αξιοπιστίας της.

Για όλους τους Έλληνες αλλά περισσότερο για τους απόδημους, είναι πλέον θέμα τιμής η προστασία της χώρας μας, της ιερής μας κληρονομιάς από κάθε αρνητή της αυθεντικότητάς της.

Η Ελλάδα ως ιδέα, γλώσσα, θρησκεία, πολιτισμός, ιστορία, αποτελεί και σήμερα τον ακρογωνιαίο λίθο του δυτικού Πολιτισμού. Όπως για εμάς η προσπάθεια διάσωσης της ελληνικής μας ταυτότητας στις δεύτερες πατρίδες και η διάδοση του πολιτισμού μας ήταν και είναι αγώνας συνεχής, έτσι και η σημερινή συγκυρία υπαγορεύει την σύμπραξη όλων μας, την ομόνοια και συνεργασία, ώστε να αποτρέψουμε κάθε πράξη εκφυλισμού του πολιτισμού μας. Είναι χρέος μας να δώσουμε και πάλι ελπίδα στο όραμα ενός κόσμου που θα αντισταθεί στην αποχαύνωση και τον ηθικό μαρασμό.

Η αγέρωχη ψυχή, η θυσία των Αγωνιστών του '21 αποδεικνύουν περίτρανα πως η ελληνική ψυχή δεν φυλακίζεται, μα ζει ελεύθερη.

Ζήτω η 25^η Μαρτίου.

25^Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2011