



ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΣΑΕ) WORLD COUNCIL OF HELLENES ABROAD (SAE)

**Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου
Γραμματέας**

Βιέννη, 28.10.2011

ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 28^{ΗΣ} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Η 28 Οκτωβρίου 1940, σηματοδοτεί την έναρξη του αγώνα του Ελληνικού λαού κατά του φασιστικού εισβολέα, προσθέτοντας μια ακόμη χρυσή σελίδα στην Ελληνική ιστορία.

Το «Όχι» της μικρής Ελλάδας στην φασιστική Ιταλία του Μουσολίνι σήμανε την απαρχή των θυσιών ενός ολόκληρου λαού. Οι αγωνιστές της νίκης, οι ατρόμητοι πολεμιστές στα βουνά της Ηπείρου, άνδρες και γυναίκες που μαζί με τους Ομογενείς από όλα τα σημεία του κόσμου, πολέμησαν για την Ελευθερία, τη Δικαιοσύνη, τη Δημοκρατία. Ανέτρεψαν τη δυσμενή γι αυτούς αναλογία των στρατιωτικών δυνάμεων και έγιναν σύμβολα αυτοθυσίας και ηρωισμού, προκαλώντας τον θαυμασμό ολόκληρου του κόσμου.

Η σημερινή εθνική επέτειος είναι μια υπενθύμιση ότι τα ιδεώδη του Πολιτισμού μας, η Ορθόδοξη Πίστη μας, προσφέρουν ειδικά σήμερα, τον τρόπο της συνέχειας του Ελληνισμού ανά τον κόσμο, την πυξίδα μας σε έναν κόσμο που ταλανίζεται από την κοινωνική εξαθλίωση και την ηθική απογύμνωση. Εμείς, οι Έλληνες είμαστε λαός υπερήφανος, οι λέξεις καθήκον και θυσία έχουν υφάνει την παράδοση κάθε γενιάς.

Σε έναν κόσμο που αλλάζει με γοργούς ρυθμούς, έχουμε χρέος να διαφυλάξουμε την ιστορική μνήμη, να μεταλαμπαδεύσουμε τα μηνύματα της θυσίας για ένα υπέρτατο σκοπό, ανώτερο από την φυσική μας παρουσία, στις επόμενες γενιές, να τους δώσουμε όραμα και πίστη.

Η Πατρίδα μας τώρα και οι πολίτες της βιώνουν μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Η ανασφάλεια και ο οικονομικός πόλεμος που μαίνεται, η αποσύνθεση του κοινωνικού ιστού, η αμφισβήτηση του πολιτικού συστήματος φέρνουν σε απόγνωση τους συνανθρώπους μας. Ο Ελληνικός λαός τούτες τις κρίσιμες ώρες πρέπει να αρθεί στο ύψος περιστάσεων, να πιστέψει σε εκείνες τις αξίες που κληρονόμησε από το ένδοξο παρελθόν του.

Η δική μας μάχη, ακολουθώντας τα βήματα των Αγωνιστών εκείνων, είναι η καθημερινή προσπάθεια για την διατήρηση όσων μας υπενθυμίζουν πόσο ξεχωριστή είναι η προσφορά μας στην παγκόσμια και ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Όλοι θα πρέπει να πιστέψουμε στην προοπτική της Πατρίδας μας.

Οι Έλληνες στα πέρατα του κόσμου, ενωμένοι ας προασπίσουμε την πολιτισμική μας κληρονομιά, την Θρησκεία μας. Ας δώσουμε με συνέπεια, με αξιοπρέπεια, με ενότητα, την μάχη μας για την προάσπιση της Ιστορίας μας, της Γλώσσας μας και του Πολιτισμού μας.

Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940!

ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ!