



Αγαπητοί Έλληνες και Φιλέλληνες όπου γης,

*Στην μακράιωνη πορεία του Ελληνισμού, πάντοτε
η Ελπίδα συνόδευε την δύσκολη πορεία μας ως
Έλληνες.*

*Ολόκληρη η Ανθρωπότητα τις Άγιες τούτες
μέρες, σκύβει ευλαβικά το κεφάλι στην Γέννηση
της Ελπίδας, την Γέννηση του Θεανθρώπου, του
Σωτήρος Χριστού.*

*Στην εποχή των απρόσμενων ανατροπών, των
μεγάλων προκλήσεων και κρίσεων, ο καθένας
από εμάς αναζητά στο μήνυμα της Γέννησης, ένα
καλύτερο μέλλον σε έναν αβέβαιο κόσμο.*

*Οραματιζόμαστε, διεκδικούμε, μια κοινωνία όπου
η Αγάπη και η Προσφορά στον Συνάνθρωπο θα
θεραπεύουν κάθε μας πληγή, όπου όλοι οι λαοί
θα έχουν το δικαίωμα στην Ευημερία και την
Ειρήνη.*

*Σε αυτόν τον κόσμο, οι αξίες της Αδελφούνης,
της Ανθρωπιάς, τα ιδανικά του Οικουμενικού
Ελληνισμού μας δείχνουν τον δρόμο.*

*Εύχομαι από καρδιάς το Νέο Έτος 2011, να
φέρει σε όλους μας
Υγεία, Αγάπη, Ειρήνη.*

Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου
Γραμματέας ΣΑΕ





Dear Hellenes and Philhellenes around the world,

In the long history of Hellenism, Hope has always accompanied our difficult course as Hellenes.

The Holy Days of Christmas, Humanity piously bows its head to the Birth of Hope, the Birth of our Saviour, Jesus Christ.

In times of crisis, in times of unforeseen turmoil and great challenges, each one of us seeks in the message of Birth, a better future in an uncertain world.

We envision, we assert, a society where Love and Offer to the Fellowman will cure our every wound, where all people will have the right to Prosperity and Peace.

In this world, the values of Brotherhood and Solidarity, the ideals of Ecumenical Hellenism, show us the way.

I wish you all a Happy New Year 2011 with Health, Love, and Peace.

*Dr. Olga Sarantopoulos
SAE Secretary*

